

# Rondreizen in Sri Lanka

---

## Anuradhapura

Gelegen aan de oevers van de Tissa Wewa, 205 km ten noorden van Colombo, ligt de oude Koningsstad en huidig Boeddhistisch bedevaartsoord Anuradhapura.

Het werd gesticht in 437 voor Christus door koning Anuradha en is daarmee de oudste stad en eerste hoofdstad van Sri Lanka. Het was vrijwel ononderbroken 12 eeuwen lang de hoofdstad van 119 Singhalese koningen. In de oudheid werd Anuradhapura beschouwd als een architectonisch hoogstandje, een voorbeeld van stadsplanning met een ingenieus irrigatiesysteem door de hele stad.

---

De voortdurende aanvallen op de stad van onder meer de Indiërs leidde er toe dat de hoofdstad werd verplaatst, in de 9e eeuw meer en meer vergetelheid raakte en in de 10e eeuw uiteindelijk helemaal werd verlaten. Tot 1817 bleven de ruïnes onontdekt. Bijna 100 jaar later werd begonnen met de restauratie van de stad.

Het gerestaureerde gedeelte, de oude stad, is nu beschermd en een belangrijk Boeddhistisch bedevaartsoord. Dagelijks komen pelgrims uit de hele wereld om de heilige boom, de Sri Maha Bodhi, te aanschouwen. Het is een 2500 jaar oude stek van de heilige bo-boom (een vijgeboom) waaronder Boeddha zijn verlichting ontving. Verder zijn er 4 grote stoepa's met Boeddhistische reliëfs, een Archeologisch museum, ruïnes van verschillende paleizen en grote waterreservoirs, de overblijfselen van het irrigatiesysteem.

Een goede manier om de stad te verkennen is per fiets of met een tuktuk.

Hier vind je een combinatie van godsdienst en kunst. De meeste sculpturen zijn te bezichtigen in het museum dat bij het complex hoort. Je ziet ook diverse afbeeldingen die in de rotsen zijn gemaakt. Rechts naast de trap vind je een mooie afbeelding van olifanten die aan het badderen zijn.

## Sacred Sri Maha Bodhi

In het boeddhisme is een Bodhi-boom een heilige boom. The Sacred Bodhi Tree in Anuradhapura is ontstaan uit een deel van de heilige Bodhi-boom uit Bodhigaya in India, waaronder Boeddha zijn verlichting heeft bereikt. De boom in Anuradhapura is in 249 voor Christus geplant en er wordt gezegd dat dit de oudste levende, door een mens geplante boom ter wereld is. Een bezoek aan dit complex is een aanrader. Iedere dag komen duizenden gelovigen naar dit complex om te offeren en te bidden. Het is heel bijzonder om hier rond te lopen en zo meer te weten te komen over het boeddhisme en de intensiteit van het geloof te ervaren.

## Isurumuniya Vihara Tempelcomplex