

Rondreizen in Sri Lanka

Kataragama

Kataragama dateert uit 2 eeuwen voor Christus. Het was de zetel van de Singhalese koningen gedurende de Rohanna periode.

Kataragama is vooral bekend vanwege het samenkomen van mensen uit de diverse geloofs- en levensovertuigingen. De stad heeft het Ruhunu Maha Kataragama Devalaya heiligdom dat is opgedragen aan Skanda-Murukan, tegenwoordig Kataragamadevio genoemd.

Verder is er de Boeddhistische Stupa van Kiri Vehera.

Kataragama was in de middeleeuwen een klein dorpje maar is inmiddels uitgegroeid tot een drukke plaats in het zuidoosten van Sri Lanka.

Kataragama ligt dichtbij het Yala Nationaal Park.
