

Rondreizen in Sri Lanka



Negombo

Deze badplaats ten noorden van Colombo wordt door veel toeristen als begin- en eindpunt van een vakantiereis bezocht. Negombo is een bruisende plaats door de aanwezigheid van veel pensions, hotels, restaurants en winkels. Negombo wordt het kleine Rome genoemd omdat vrijwel iedereen in deze vissersplaats katholiek is. De vele oude kerken in een groen landschap van palmen ademen een aantrekkelijke sfeer. Deze badplaats en de omgeving bieden genoeg mogelijkheden voor een uitstapje. Zo kunt u door de stad wandelen, kerkgebouwen bewonderen, een Hollands fort bekijken of naar de lagune gaan om vissers aan het werk te zien.

Geschiedenis

De stad Negombo is gebouwd als vesting voor de kaneelhandel door de Portugezen. De stad werd veroverd door de Nederlanders in 1640, maar werd later weer heroverd door de Engelsen. De Nederlanders hebben vanuit Negombo een 120 kilometer lange route aangelegd voor de afvoer van de kaneel. Maar toen de stad heroverd werd door de Engelsen was de kaneelindustrie alweer in verval.

Bezienswaardigheden

De vismarkt van Negombo is de tweede grootste vismarkt van het land. De Lelama bevindt zich in het noorden van de stad. Aan zee zijn dagelijks visafslagen die toeristen de kans geven om de vissers te ontmoeten en soms zelfs mee te gaan aan boord. De vissen worden na de vangst meteen teruggebracht naar het strand waar de verkopers klaarstaan om de vissen in ontvangst te nemen. Sommige vissoorten worden eerst gedroogd op het strand in de brandende zon.

De moerassen met de naam Muthurajawela zijn bijna 6.000 hectare groot en liggen ten zuiden van Negombo. De vloed van de zee brengt dagelijks water naar het moeras en wanneer het eb wordt blijft er een laag water in het

moeras over. Doordat het nieuwe zeewater en het zeewater wat al in het moeras stond zich mengen komen er bijzondere diersoorten in het moeras. Zo vind je naast verschillende vlinders, vogels en vissen ook krokodillen, varanen en de python in het gebied.

Comombo-Galle Face Green

Ongeveer 150 meter ten zuiden van Fort ligt Galle Face Green, een strook groen, ook wel een open park aan de kust. De Nederlanders verboden hier bebouwing zodat hun kannonnen een vrij schutveld zouden hebben. Nu is het park het domein van dagjesmensen.

Van Fort loopt Galle Road naar het zuiden, parallel aan de zee. Het is een drukke weg met veel (niet al te schoon) verkeer, maar ook met vele winkels en restaurants. Even ten zuiden van Galle Face Green staat de Antoniuskerk die lijkt op een Portugese kerk. Het beeld van Sint Antonius is het centrum van de kerk; moeders komen er offeren en bidden dat de onschuld van hun puberdochters beschermd zal blijven.

Colombo-Cinnamon Gardens

Vroeger waren hier kaneelplantages (5 km ten zuiden

van Fort en 2 km van de zee), nu is het een chique wijk met groene lanen waar de rijken en machtigen van Colombo wonen. In de wijk ligt het Viharamahadevi Park, het grootste park van de stad. Aan de noordoostzijde van het park staat het oude stadhuis. Aan de zuidkant is het nieuwe stadhuis en staan musea: het neoklassieke Nationaal Museum, het Natuurhistorisch Museum en de National Art Gallery.

Even ten noordwesten van het park staat de boeddhistische Gangaramaya Tempel en vlakbij is de Seema Malakaya Tempel, die bestaat uit twee paviljoens op een eiland in het Beira Lake.

Colombo-Overige bezienswaardigheden

Het belangrijkste boeddhistische centrum van Colombo is de Kelaniya Raja Maha Vihara, vlakbij Kandy Road en circa 7 km ten oosten van Fort. Boeddha zou hier hebben gepredikt. De tempel werd over de eeuwen heen meermalen verwoest en herbouwd; de huidige constructie dateert uit het einde van de 19e eeuw.

In Colombo zijn vele hindoeïstische tempels te vinden. In het noorden van Pettah zijn de oude en nieuwe Kathiresan Kovil (gewijd aan de oorlogsgod Skanda) een bezoek waard. Andere bezienswaardigheden zijn de oude Sri Kailawasanathar Swami Devasthanam en de grote Sri Shiva Subramania Swami Kovil.

De Grand Mosque in Pettah is de belangrijkste moskee van de stad. In Pettah staat ook de Jami-Ul-Alfar Moskee uit 1909.